

# TALK OF THE TOWN

Hot op de catwalk & daarbuiten



Johnny Depp



Hugh Hefner



Robbie Williams



Jack Nicholson

## 1 NACHTKASTJESBOEK Stoute jongens

Ze zijn onweerstaanbaar, maar je loopt er best met een flinke bocht omheen: foute mannen. *Bad Boys* bundelt zowat alle heerlijk stoere venten in een prachtig kijk- (en een beetje lees-) boek. Van de fictieve (Dr. House, Don Draper) tot de écht foute, maar oh zo intrigerende exemplaren - Michael Hutchence, Johnny Depp in zijn pre-Vanessa tijd, Frank Sinatra *e tutti quanti*. Het best van al vinden wij de uitspraken van al die testosteronbommen - filosofische oneliners waar het machismo, de miso-

gynie of, veel vaker, de absolute dommigheid van afdruipt. Voorbeelden? "I love Hitler" (**John Galliano**). "Ik heb een slechte relatie met de toekomst. Omdat we niet met elkaar overweg kunnen, negeren we elkaar dan maar" (**Pete Doherty**). "Picasso had zijn blauwe en roze periode, ik zit nu in mijn blonde periode" (**Hugh Hefner**). "In je leven lieg je slechts tegen twee personen: je vriendin en de politie" (**Jack Nicholson**). Heerlijk.

'Bad Boys' is uitgegeven bij Tectum, € 35, [www.tectum.be](http://www.tectum.be)