

Extreme hotels

Underwater Lodge (USA): Jules' (Verne)
Undersea Lodge ligt op 6,5m diepte in Florida. Je duikt naar de natte kamer, waar je doucht, en gaat daarna de lodge binnen. Vanaf 250 euro p.p.p.n.
📞 www.jul.com



Foto Underwater Hotel © Jules' Undersea Lodge

Arena Hotel (Mexico): Deze arena uit 1866 werd in 1989 omgebouwd tot hotel. Waar vroeger de stieren liepen, kijk je nu uit op een bloemrijke patio. Vanaf 180 euro (2 pers.) per nacht.
📞 www.mexicoboutiquehotels.com/qrzacatecas



Foto QRZacatecas © Mexico Boutique Hotels

Zo'n 750 kleurenfoto's brengen deze *Extreme hotels* in beeld. De drietalige begeleidende tekst (Nederlands-Engels-Frans) bevat de essentiële gegevens. Onderaan volgen adres en website. Voor wie zijn dromen in realiteit wil omzetten. Uiteraard heeft het rioolbuishotel een ander prijskaartje dan het exclusieve palendorp in de Malediven. Maar allemaal fascineren ze door hun originele uitgangspunt. De kracht van *Extreme hotels* ligt in het concept. De tekst is veeleer summier. Idee en beeld zeggen alles. De inhoudstafel maakt je nog nieuwsgieriger dan je al was. Krols deelt er haar selectie van 44 hotels op in 4 categorieën: natuur (zoals astrohotel, woestijnhotel), architectuur (zoals arena, hobbitwoning), transport (treinstation, overlevingscapsule) en decoratie (kerk, bibliotheek). In tegenstelling tot de meeste boeken eindigt *Extreme hotels* met een hyper-

Dromen en je verbazen met boek van Birgit Krols



Going extreme, het hoort een beetje bij reizen. Altijd verder, anders, exotischer. Weg van de dagelijkse sleur. Journaliste Birgit Krols werd gefascineerd door buitenissige vakantieverblijven, overal ter wereld. Van slapen in

een hond (USA) tot in een capsule (Japan), een onderwater-cottage (Zweden), arena (Mexico), gevangenis (USA) of havenkraan (NL). Enzovoort.

Sarah DE BEUCKELAER

interessante epiloog. Birgit Krols merkt op dat de zoektocht naar origineel logies een recente trend is, sinds de jongste eeuwwisseling. Ze gunt ons ook een blik op de toekomst. In Fiji en China zijn twee onderwaterresorts in aanbouw: Poseidon Mystery Island en Crescent Hydropolis Resort. Beide openen in 2009. Amerika focust zoals vaak op de ruimte. Bigelow Aerospace van NASA kocht een ontwerp voor opblaasbare ruimtewoningen. Nautilus, het eerste werkende commerciële ruimtestation, zou in 2010 een feit moet zijn. Of wat dacht je van een verblijf in een wiel om een baan rond de aarde (2015)? Een maandorp (2040)? Opvouwbaar kamers? Allemaal bizarre kronkels van de menselijke (hotel)geest. *Extreme hotels* is wat ons betreft het ideale boek om mee te gaan slapen. In een normaal bed. De dromen komen vanzelf.

📞 **Extreme Hotels, Birgit Krols, Tectum Publishers, 192 blz, 35 euro. www.tectum.be**



Foto Capsule Hotel © Capsuleinn Akihabara

Capsule Hotel (Japan): De Japanse capsulehotels ontstonden in 1979. Voor zakenlui die hun trein misten. Hier in Tokio. Je slaapt in een echte capsule, met controlepaneel en tv. 25 euro p.p.p.n.
📞 www.capsuleinn.com



Foto Sewer-pipe Motel © Dietmar Tollerian

Rioolbuis motel (Oostenrijk): Deze drie unieke rioolbuizen (9,5 ton) liggen aan de Donau. Met elektriciteit en internet. Boek online en je krijgt een deurcode toegestuurd. *Pay as you wish.*
📞 www.dasparkhotel.net

Havenkraan B&B (Nederland): Op hoge benen tussen de Waddenzee en historisch Harlingen. Je logeert in machinehuis en besturingscabine. 2 liften. 299 euro per nacht (2 pers.), ontbijt inbegrepen.
📞 www.havenkraan.nl



Foto B&B Beagle © Dog Bark Park

B&B Beagle (USA): Kettingzaagkunstenaars Dennis Sullivan en Frances Conklin creëerden *the World's Biggest Beagle*, een B&B in Idaho. 68 euro per nacht (2 pers.), ontbijt inbegrepen.
📞 www.dogbarkparkinn.com



Foto Harbour Crane B&B © André Minkema