



# Knotsgekke hotels

NIEUWE GIDS VOOR WIE ECHT ORIGINEEL WIL LOGEREN

Al eens een nacht doorgebracht in een hotel dat eruitziet als een gigantische hond, of wakker geworden in een boomhut? In het boek 'Extreme Hotels' neemt Birgit Krols je mee langs de meest bizarre hotels, vakantiewoningen en bed & breakfasts ter wereld. Van een onderwaterlodge over een iglodorp, een rioolbuis hotel, een kraanhotel of een motel in een vliegtuig tot een arena of een zigeunerkamp. De auteur koos voor ons haar absolute favorieten uit.

MARC UYTENHOVE



## Iglodorp in Zwitserland

Adrian Günther kreeg tien jaar geleden het idee om op de bergellingen van Motta Naluns een iglodorp neer te poten. De lokale bevolking bekeek hem meewarig: waarom zou iemand in de sneeuw willen slapen terwijl er in de vallei bedden genoeg waren? Duizenden gasten en vijf iglodorpen later is het scepticisme omgeslagen in respect. Alle Iglu-Dorfen bevinden zich op 2.000 meter hoogte in de Alpen, en worden jaarlijks opgebouwd uit ongeveer 3.000 ton sneeuw. Zowel de standaard- als de romantische iglo's bevatten ijs-sculpturen van de hand van internationale kunstenaars, en ter plekke is er altijd een sauna of whirlpool beschikbaar om je op te warmen. Vanaf 45 euro per nacht per persoon. [www.iglu-dorf.com](http://www.iglu-dorf.com)



## Rioolbuis in Oostenrijk

Een rioolbuis mag dan misschien niet meteen op je lijstje met droombestemmingen staan, deze Oostenrijkse exemplaren aan de oevers van de Donau in Ottensheim zijn wél uniek. Ondanks het betonnen uitzicht zijn deze drie verblijven van kunstenaar Andreas Strauss verbazingwekkend gerieflijk: ze beschikken over elektriciteit, een internetverbinding, een dubbel bed, katoenen slaapzakken en een wollen deken. In het park vind je bovendien voorzieningen zoals een toilet, douches, een minibar en een café. Na je online-reservatie krijg je een unieke code toegestuurd die je in staat stelt je 'kamer' gedurende je hele verblijf te openen en sluiten. Geen vaste prijzen voor deze ongewone accommodatie, maar een pay as you wish-systeem dat erg succesvol blijkt: herstel- en onderhoudskosten worden volledig gedekt. [www.dasparkhotel.net](http://www.dasparkhotel.net)

## Onderwaterhotel in de VS

Om Jules' Undersea Lodge te bezoeken, moet je 6,5 meter diep duiken. Jules' is dan ook het enige hotel ter wereld dat zich volledig onder de zeespiegel bevindt. De lodge wordt betreden via een gat in de bodem dat uitsteekt in de 'natte kamer'. Aan de ene kant hiervan bevinden zich twee slaapkamers, aan de andere kant een kamer met keuken, eet- en ontspanningsruimte. Hoewel alle kamers uitgerust zijn met telefoon, video/dvd en stereo, zijn de echte blikvangers de ronde ramen, waardoor je uitkijkt op een tropische mangrove die dienst doet als natuurlijk kweekgebied voor vissen, anemonen, sponzen en oesters. Gasten mogen zoveel duiken als ze willen. 330 euro per persoon per nacht all-in. [www.jul.com](http://www.jul.com)



## Hond in de VS

Maak kennis met Sweet Willy, 's werelds enige b&b-hond. Hij en zijn kleinere maatje Toby zijn de geestkinderen van kunstenaars Dennis Sullivan en Frances Conklin. Om wat meer bezoekers naar hun atelier te lokken, besloten zij in 1997 een roadside attraction te creëren. Zes jaar later werd de B&B Beagle officieel ingehuldigd. Gasten kunnen de hond betreden vanaf een ruim terras. In de buik van de hond vind je een groot bed, een badkamer en een kookplekje, het hoofd is een loftruimte en de muil is een leeshoek. Ter plekke kan je het atelier doorsnuisteren, een boottrip boeken doorheen Amerika's diepste kloof of het Wolvencentrum bezoeken maken. Per nacht 70 euro per kamer. [www.dogbarkparkinn.com](http://www.dogbarkparkinn.com)



## Aquarium in Zweden

Utter Inn is in wezen niets meer dan een aquarium, net groot genoeg voor twee bedden en een tafel, bevestigd onder een drijvend platform. Boven vind je een terras en een huisje met een fornuis, een toilet en een ladder naar beneden. Een autobatterij zorgt voor elektriciteit. Vanuit de haven van Västerås word je per boot naar Utter Inn gebracht. Wie voor de luxeversie kiest, kan nog een bezoekje verwachten van iemand die het eten komt brengen. Niet dat je hier ooit eenzaam hoeft te voelen: beneden heb je volop bekijks van de vissen, boven kan je rekenen op de nieuwsgierige blikken van schippers. Prijs per nacht: ± 185 euro. [www.unusualhotelssoftheworld.com](http://www.unusualhotelssoftheworld.com)



CAPITOOOL REISGIDSEN

## UW VAKANTIE BEGINT HIER



VERKRIJGBAAR BIJ BOEKHANDEL EN WARENHUIS  
[WWW.CAPITOOLGIDS.NL](http://WWW.CAPITOOLGIDS.NL)



DE GIDS DIE LAAT ZIEN WAAR ANDERE ALLEEN OVER SCHRIJVEN