

PER SUPERSNELLE TGV LIGT HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK NOG SLECHTS EEN HALVE DAGREIS VAN ONS BELGENLAND VERWIJDERD. WIJ TROKKEN VOOR EEN VIERDAAGSE CITYTRIP NAAR AVIGNON, EEN VAN DE RIJKSTE CULTUURHISTORISCHE STEDEN VAN FRANKRIJK.

# Leven als god in Avignon



» Zicht vanaf het dak van Le Palais des Papes met de rivier de Rhône op de achtergrond.

De voormalige pausenstad Avignon ligt midden in de Provence en is sedert vele jaren één van de topbestemmingen voor wie een vleugje strandplezier aan de Côte d'Azur wil combineren met een streepje cultuur. Want laten we wel wezen : cultuuraadepden worden in Avignon meer dan vermeld, en dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Veel -zoniet alles- heeft de stad te danken aan de pausenpassage (in de 14e eeuw) toen de pausen zich in Rome niet langer veilig voelden en Avignon als hun nieuwe thuisbasis bezigden. Mede met het geld van de pau-

sen en hun uitgebreide hofhouding, groeide Avignon uit tot één van de sterkste onafhankelijke stadstaten van Europa. Zo werd Avignon pas in 1791 bij Frankrijk ingelijfd.

## De vele geheimen van Le Palais des Papes

De absolute bezoekerstopper is ongetwijfeld Le Palais des Papes, een soort versterkte burcht die hoog boven de binnenstad uittoert. Binnenin het pauspalais is tevens de Toeristische Dienst van Avignon ondergebracht. Le Palais des Papes kun je ofwel individueel bezoeken

(met of zonder audiogids), ofwel gegend in groep. In het laatste geval kies je dan voor de rondleiding 'Palais Secret', een intrigerende gegendste wandeling doorheen en onderdoor de vele nauwe doorgangen, verboden zalen en andere afgesloten toerengangen in dit voormalig pauspalais. Het parcours is zelfs gedeeltelijk op de daken van het complex gestudeerd, wat dan weer garant staat voor enkele schitterende vergezichten op Avignon en omgeving. Dit ronduit uniek arrangement (dat wordt aangevat of beëindigd met een buffet vol lokale specialiteiten en rijklijk overgoten met enkele Côte du Rhonewijnen, 30 euro per persoon) is wel enkel tijdens het weekend te boeken. Maar individueel of in groep, le Palais des Papes is een absolute aanrader. En hebt je onderweg dorst gekregen, dan vind je vlak voor het buitengaang van het paleis La Boutellerie du Palais des Papes, een middeleeuwse wijnbar waar je nader kan kennismaken met een resem regionale wijnen aan democratische prijzen. Een vooruitziend mens is er twee waard, dus laten wij het niet na om hier een welverdiende tussensnop in te lassen. Je weet maar nooit...

## Le Pont d'Avignon

Een andere topattractie is de Pont d'Avignon, de veelbezongen brug uit het gelijknamige kindliedje 'Sur le pont d'Avignon, L'on y danse tous en rond'. Waar wij ons vooraf een monumentale brug hadden voorgesteld, blijkt de



» Het gezellige hart van Avignon.



» De Rue des Teinturiers.



Pont d'Avignon niks meer dan een gekortwiekte brug, met in het midden een soort kapel. De huidige brug heeft in feite nog maar weinig gemeen met de originele Pont d'Avignon. Deze laatste dateert uit het einde van de 12de eeuw, en werd gebouwd op vraag van een lokale herder die in een droom het bevel van God had gekregen om een brug over de Rhône te bouwen. En zo geschiedde. De huidige brug is eigenlijk de zoveelste in een lange rij, want vanwege de sterke stromingen werd de brug al enkele keren vernield, en nadien weer heropgebouwd. De huidige constructie dateert uit de 17de eeuw. Net zoals het Palais des Papes kan ook Le Pont d'Avignon bezocht worden met een Nederlandstalige audiogids. Leuk meegeenomen, want - eerlijk is eerlijk -, het is toch altijd een stuk handiger om in je eigen moerstaal doorheen een historisch complex gegend te worden.

## De binnenstad verkennen

De middeleeuwse binnenstad, met zijn vele kronkelende straatjes en idyllische hoekjes, is perfect geschikt voor een kriskras slentertocht, waarbij je je misschien nog het beste door het toeval laat leiden. Niks is leuker dan totaal onverwachts met een fotogeniek hoekje of een superromantisch pleintje te worden geconfronteerd. Een interessant vertrekpunt is de Rocher des Doms, een rotsachtig plateau dat pal naast het Palais des Papes is gelegen. Een korte, maar

steile weg leidt je naar een netjes onderhouden stadspark. Dit park is niet enkel populair bij verliefde koppeltjes, maar trakteert haar bezoekers ook op een ganse rij ronduit adembenemende vergezichten op de omliggende omgeving. In de verte zien we zelfs de legendarische Mont Ventoux blinken in de zon. Via een steile middeleeuwse doorgang arriveren we terug in het oude stadshart van Avignon. Het toeval is leuk, maar soms moet men het toeval een handje toesteken. Zo belanden wij even later (na een tip) in de Rue des Teinturiers, één van de mooiste straatjes van Avignon. De kleine, bolle straatstenen, de vele gerestaureerde huisjes, het kabbelende beekje en de schepraderen, maken van deze straat een uniek plaatje, zo weggelopen uit een ansichtkaart uit het einde van de 19de eeuw.

## Museumhoppen

Ook museumliefhebbers worden in Avignon op hun wenken bediend. En er is voor elk wat wils. Het Musée du Petit Palais plaatst zijn schijnwerpers vooral op schilderen en sculpturen uit de middeleeuwen en het renaissance-tijdperk. Zowel het Musée Louis Voulard als Le Musée Angladon zijn gehuisvest in schitterende oude herenhuizen, en zijn niet enkel de moeite waard omwille van de mooie privécollectie, maar ook wegens de luxe omkadering.

## MUST-HAVE, MUST-KNOW, MUST-SEE

### • Adembenemende luchtfoto's

Cirkels, strepen, spijkers, ribbels, stippen, kronkels... Dat is wat Bernhard Edmaier ziet als hij vanuit een helikopter neerkijkt op de aarde. Hij legde de natuurlijke patronen van onze planeet vast met zijn fotoestel. De resultaten van zijn luchtfotografie vind je in 'Patterns of the Earth'. Verbazingwekkend, adembenemend, extra-ordinaar, onwerkelijk... je komt bijvoeglijke naamwoorden te kort bij het bekijken van de beelden. Van vloeiende lava op de Etna in Italië tot een zandstenen wildernis in de USA, een meertje met smeltwater in Groenland, moerasgebieden in Alaska. Vergaap je aan de pracht van de natuur met meer dan 400 kleurenfoto's en beknopte info over de locatie.

» Richtprijs 19,95 euro (Engelstalig), uitgegeven bij Phaidon. Info [www.phaidon.com](http://www.phaidon.com)



### • Modieuze oplossing

Wie graag met de motor rijdt, kent het probleem van de vliegen tussen de tanden maar al te goed... Hier heb je een modieuze oplossing : Buff is de merknaam van een multifunctioneel, buisvormig kledingstuk gemaakt in volledig naadloze microvezel. Buff is nuttig, comfortabel, plezierig en biedt bescherming tegen kou, wind of zon. Het is een veelzijdig kledingstuk dat als sjaal, muts, hoofddoek, hoofdband, masker of skimasker kan gedragen worden. Tijdens de rit kan je de Buff gebruiken als sjaal en je vermijdt vliegen tussen de tanden. Zodra je je helm afzet, tover je hem in een vingerknip om als hoofddoek of hoofdband. Richtprijs vanaf 13,99 euro.

» Verkrijgbaar bij A.S. Adventure, [www.asadventure.com](http://www.asadventure.com).

### • Massaal op vakantie

De Europeanen gaan deze zomer massaal op vakantie, maar liefst 66 % liet weten zijn koffers te pakken,

tegenover 60 % in 2006. Dat is één van de conclusies van Europ Assistance na een enquête die werd gevoerd in zeven landen, waaronder België. De drie topbestemmingen zijn Italië (18%), Frankrijk (17%) en Spanje (16%). En de Belgen ? 61 % trekt dit jaar op vakantie tegenover 55 % in 2006. Het aantal Belgen dat deze zomer meerdere keren op vakantie zal gaan is verdubbeld ten opzichte van verleden jaar (16%)! Op vakantie willen de Belgen vooral uitrusten (66%) en dit bij voorkeur aan zee (53%). De belangrijkste criteria voor het bepalen van hun vakantie, zijn voor de Belgen het klimaat (57%) en de gezondheidsrisico's (46%). Het gemiddelde vakantiebudget voorzien voor deze zomer bedraagt gemiddeld 2.120 euro (het 3de grootste budget in Europa). Voor bijna één op de twee Belgen (47%) blijft het reisbureau het belangrijkste verkoopkanaal. 36 % van onze landgenoten reserveren hun zomervakantie via het internet.

» [www.europ-assistance.be](http://www.europ-assistance.be)



## Praktisch

- Voor alle toeristische informatie over Avignon en omgeving kun je contact opnemen met de Franse dienst voor toerisme : Maison de la France, [www.franceguide.com](http://www.franceguide.com), info.be@franceguide.com, tel. 0902 88 025 (0,15 euro/12 sec). In Avignon zelf is er het Office de Tourisme Avignon, Cours Jean Jaurès 41, BP 8-84004 Avignon, tel. 00 33 4 32 74 32 74, [www.avignon-tourisme.com](http://www.avignon-tourisme.com).
- Overnachten : Wij verbleven in het Mercure Pont d'Avignon, een modern hotel van de Accor-groep, gesitueerd in het stadshart van Avignon en dus ideaal als uitvalsbasis om de regio te verkennen. Info [www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)
- Met de trein : wij reisden per TGV richting Avignon. Er zijn dagelijks twee TGV-treinen richting Avignon en het Franse Zuiden. Wij vertrokken om 9 u. 50 in de voormiddag en arriveerden in Avignon om 14 u 42. Meer info ? Surf naar [www.nmbs.be](http://www.nmbs.be) of neem contact op met het Call Center Internationaal op 02 528 28 28.

## HET THEATERFESTIVAL

Ieder jaar wordt Avignon in de maand juli overspoeld door een massa theateradepden die er met volle teugen komen genieten van het immens, en vooral rijkgeschakeerd, aanbod aan gloednieuwe theaterproducties tijdens het jaarlijkse Theaterfestival van Avignon. Dit jaar grijpt het festival plaats tussen 6 en 27 juli. Tijdens die periode wordt de binnenstad omgetoverd in één immens theaterplein, waarbij de diverse gezelschappen niet enkel alle officiële podia in beslag nemen, maar tevens uitwijken naar tijdelijke podia, soms zelfs niks meer dan een paar opeengestapelde houten kisten. Naast de officiële selectie, is er ook een zogenaamde 'Off'-gedeelte. Hier ziet men vooral kleinschalige theaterproducties en/of avant-garde projecten. De prestigieuze stukken worden gespeeld op de binnenkoer van het Palais des Papes, de rest kan overal vertoond worden.

» Website : [www.festival-avignon.com](http://www.festival-avignon.com)



## VAN TIPIKAMP TOT HOBBITHUIS



Ooit al eens je vakantie doorgebracht in een tipikamp, in een B&B in de vorm van een gigantische hond, in een vliegend bed, in een woestijnkasteel of in een treinstation ? In het boek 'Extreme Hotels' ontdek je de meest bizarre hotels van over de hele wereld. Van een rioolbuis hotel in Australië en een overlevingscapsule in Nederland tot het enige mobiele hotel op wielen ter wereld in Brazilië. In het boek staan de hotels, vakantiewoningen en bed & breakfasts (44 in totaal) ingedeeld volgens bijzondere ligging, aard, architectuur en inrichting, de ene bestemming al exclusiever dan de andere. Het boek is rijklijk geïllustreerd met meer dan 750 adembenemende kleurenfoto's en de nodige info voor als het



» Hobbituis in Tennessee

kriebelt om zelf eens in een hobbituis, een onderwaterlodge of een boomhut te overnachten.

» **Extreme Hotels (Birgit Krols), 192 pg's, 35 euro, drietalig (Engels, Frans, Nederlands), uitgegeven bij Tectum Publishers, [www.tectum.be](http://www.tectum.be)**

## Ile de Beauté

Goed nieuws voor de Belgen die verslingerd zijn op het 'Ile de Beauté'. Voortaan kunnen zij gemakkelijker naar hun geliefkoosde bestemming, dankzij nieuwe vluchten die Air France inlegt vanaf de luchthaven van Rijsel. Tot eind september 2007 wordt de verbinding met de belangrijkste Corsicaanse steden zoals Ajaccio, Bastia en Figari voor Belgen een fluitje van een cent... Nog een reden, als dat al nodig was, om de schatten van Corsica te gaan ontdekken !

» [www.airfrance.be](http://www.airfrance.be) of [www.visit-corsica.com](http://www.visit-corsica.com)

